



# Heerenpraet

EEN INFO LETTER OVER HET CAFE, RESTAURANT, DE MENSEN, OUD - BEIJERLAND, ENZ.

## "HEEREN" ZIJN WEER VOLOP IN BEWEGING IN 2007!



Zoals u inmiddels van de "Heeren" gewend bent, zijn ze weer druk bezig met allerlei leuke dingen die ze dit jaar willen gaan doen. Zo staat er o.a. op de planning het 2e "Heeren Open". Het boerengolf toernooi, dat vorig jaar een groot succes was, zal ook dit jaar minimaal twee keer worden gehouden. Uiteraard is er ook weer de jaarlijkse BBQ en nog veel meer. Hou hiervoor de aankondigingen in het restaurant in de gaten.

In dit nummer van Heerenpraet vind u het verslag van de reis naar Disney door onze miljoenste gast, de nieuwe menukaart, we stellen weer een personeelslid voor en uiteraard ontbreekt het vervolg van de wereldreis niet.

Ook dit jaar is er weer een zomerwedstrijd. Meer hierover leest u op pag. 2.



Uiteraard leest u weer de verhalen van onze vaste gasten en is er weer een menu van één onze koks.

Kortom, teveel om op te noemen. Wij wensen u dan ook veel leesplezier. Namens de "Heeren",

de redactie

"HEEREN" ONTVINGEN HUN MILJOENSTE GAST OP WOENSDAG 20 DECEMBER 2006!"

*Van één onzer verslaggevers.*

Woensdag 20 december 2006 om een uur of vier was het zover: de miljoenste gast stapte binnen voor een kopje koffie. Daar kwam even niets van terecht want de "Heeren" hadden de champagne al koud staan.

Gewapend met een bos bloemen de champagne en uiteraard de cheque voor Euro Disney werden de gelukkige gasten onthaalt door de bediening. Het heeft zeker een kwartier geduurd voordat de verbouwde Peter en Deborah van Gelder in staat waren om een woord uit te brengen

Hun verslag leest u op pagina 2



## Vitello tonnato

Benodigdheden voor 6 personen  
300 gr kalfsfricandeau

1 dl witte wijn  
1 dl kalfsfond (uit een potje)  
2 dooiers van hardgekookte eieren  
2 theelepels ansjovispasta  
2 eetlepels citroensap  
Zout en peper  
1 dl olijfolie  
1 blikje tonijn (naturel)  
4 eetlepels crème fraîche  
2 eetlepels kappertjes

### Bereiding:

Doe de witte wijn en de kalfsfond in een steelpan en laat deze inkoken tot de helft. De eidooiers met de ansjovispasta, het citroensap en wat zout en peper in de foodprocessor doen, en laat deze kort draaien, giet er langzaam al draaiende de olijfolie bij.

Voeg de tonijn toe en de crème fraîche en laat nog even draaien.

Doe er nu uit de steelpan zoveel vocht bij dat hij yoghurt dik is

1 dag van te voren maken

fricandeau dun snijden op wat frisse sla leggen en dressereren met de saus als garnituur wat kappertjes en rode uitjes.

Eet smakelijk

Tom Noort



## "HEEREN" ONTVINGEN HUN MILJOENSTE GAST OP WOENSDAG 20 DECEMBER 2006!"

Vervolg van pagina 1

Op een ogenschijnlijk gewone dag in december vorig jaar besloten wij ons wederom te warmen met een lekkere "kop koffie verkeerd" bij de "Heeren", in het centrum van ons gezellige Oud-Beijerland. Binnengekomen met onze rode Ier, deden wij onze bestelling. Deze werd, zoals altijd, weer vriendelijk opgenomen. Binnen enkele seconden werd de ruimte gevuld met, naar onze mening, onaangename herrie, afkomstig uit Brabantse regionen. Wat altijd een rustig intermezzo van de dag moest zijn, werd nu verstoord. Vragend keken wij richting de dames van "de Heeren" en zagen hen, al swingend op de muziek, op ons afkomen. Verkeerde dag, verkeerde moment?? Nee, van dat alles niets! Een enorme verrassing wachtte ons: wij waren de miljoenste bezoeker!! Felicitaties, champagne, een reischeque ter waarde van 750 euro naar Euro Disney en een mooie camera om alles vast te leggen.....! Een heerlijke overval, waar we heel blij mee waren, maar ook wel heel stil van werden. We hadden nog een gezell-

ig samenzijn met de "Heeren", waarin één van hen ons heeft uitgelegd dat wij de reis konden boeken bij Reisbureau Thomas Cook. Voor ons dus een mooi uit-zwaaien van 2006.

Op vrijdagochtend 26 januari 2007 zijn we per Thalys vertrokken naar Euro Disney Resort bij Parijs. Daar aangekomen hebben we de koffers in het hotel gebracht en de rest van deze dag doorgebracht in de sprookjesachtige omgeving



van Disneyland. Oude sprookjes kwamen weer tot leven. Sneeuwwitje en de Zeven Dwerfen, met de vertederende Grumpy en Dopey waren natuurlijk het hoogtepunt voor Deborah. En voor Peter de achtbaan met drie loupes. Door het jaargetijde, waren nergens wachttijden en hebben we volop kunnen genieten tussen Mickey Mouse, Pluto en Yogi Bear.

Zaterdag zijn we naar het centrum van Parijs gegaan en hebben daar heerlijk geshopt op de Champs Elysees. 's Avonds lekker gegeten in Quartier Latin, met al zijn gezellige restaurantjes. Zondagochtend vroeg weer op om

de mis bij te wonen in de Sacre Coeur, waarna we verder togen naar de zondagmarkt in Montmartre, waar Peter op zoek was naar brillen uit de dertiger jaren. Er bleken er zoveel te zijn dat hij zijn keus uiteindelijk niet kon maken. 's Avonds heerlijk uit eten en wegzakken tijdens een romantisch boottochtje op de Seine door verlicht Parijs.

Maandag mocht uiteraard het Louvre niet ontbreken. Na het aanschouwen van duizelingwekkend veel schilderijen, waarin we beiden weer flink verschilden van interpretatie, haakten we na de Mona Lisa en de Venus van Milo, met versleten zolen af en hebben de dag afgesloten in het heerlijkste visrestaurant van Parijs. Na een niet te evenaren maaltijd, een lekker wijntje en een terugblik op een geweldig lang weekend, kwamen wij 's avonds om 22.00 uur aan in Rotterdam, alwaar wij werden opgewacht door onze lieve dochter en schoonzoon.

"Heeren" wij willen jullie hartelijk danken voor deze onvergetelijke verrassing en hopen nog vaak "Verkeerde Heeren Koffie" bij jullie te drinken, waarvan één met dubbel suiker.

Peter en Deborah van Gelder



## "HEEREN" ZOEKEN UITBREIDING VAN HUN PEPER- EN ZOUTSTELLENVERZAMELING.

In de loop der jaren hebben de "Heeren" een aardige verzameling peper- en zoutstelen meegenomen uit alle landen en deze worden in het restaurant gebruikt. Nu zijn er wat kapot gegaan, maar tot hun grote verdriet zijn er ook een aantal gestolen. Om hun verzameling weer uit te breiden vragen de "Heeren" aan iedereen om op hun vakantieadres een leuk stelletje te kopen. Voor een ieder die een peper- en zoutstel meeneemt ligt er een aardigheidje klaar en de leukste wordt beloond met een geheel verzorgd diner voor twee. De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende editie van Heerenpraet.



## JANTINE EN MARTINE "GESPOT" IN NIEUWE BAAN?

Van één onzer verslaggevers

Vrijdag 6 april 's morgens om 10.00 uur was de verbazing groot van iederéén toen er bij lingerie zaak D'r Onder in de Kerkstraat twee levende etalage poppen stonden.

Toen uw verslaggever beter keek bleken het ook nog bekenden te zijn en wel: Jantine en Martine. De "tweeling" die sinds jaar en dag bij de "Heeren" werkzaam zijn. Na de fotoshoot toch even navraag gedaan, maar het bleek om een éénmalige actie te gaan voor een etalage-

wedstrijd. Of er nog veel aanbiedingen gekomen zijn voor een carrière in het modellenbestaan is niet bekend.

Foto gemaakt door Sonny Lips Fotografie



## PERSONEELSFEEST WEER VAN ONGEKENDE HOOGTE!



Het jaarlijkse personeelsfeest was dit jaar letterlijk en figuurlijk op grote hoogte. Althans voor een gedeelte van de dag.

De "Heeren" hadden namelijk weer een tweetal bijzondere dingen gepland.

Allereerst was het vrij vroeg verzamelen voor iedereen, want om 11.00 uur ging de bus richting Rotterdam. Op zich nog niet zo heel bijzonder, maar wel de plaats waar heel veel van de medewerkers nog nooit waren geweest, namelijk de Euromast! Op 100 meter hoogte werd er een lunch gebruikt en daarna was er volop de gelegenheid om met de Space Tower nog verder omhoog te gaan en te genieten van het uitstekende uitzicht. Sommigen wer-

den wel wat stiller dan dat we normaal van ze gewend zijn, maar dat mocht de pret niet drukken.

Na een paar uurtjes op de Euromast en een wandeling door het park stond de bus weer klaar voor het volgende reisdoel: de Bergse Linker Rottekade voor een avondje paintball en gourmetten. De sfeer binnen de groep is altijd uitstekend, maar om één keer in het jaar iedereen af te schieten heeft toch ook wel iets. Wat waren we allemaal fanatiek. Na een paar dagen waren er nog steeds blauwe plekken!

"Heeren" het was weer hardstikke gezellig, bedankt en tot volgend jaar!

Jantine, Martine, Ronald, Marco, Anil, Patrick, Annemarie, Manon, Patrick, Romy, Corrien, Paul, Claire, Nineke, Denise, Chantal, Tom, Patty, Maickel, Leonie, Mark en Jan.



## "HEEREN" WEER AAN HET GOLFEN GESLAGEN!



Van één onzer verslaggevers,

Na het succes van het boerengolfoernooi van 17 september vorig jaar hebben de "Heeren" de smaak van het golfen weer te pakken.

De directeur van de suikerfabriek, die vroeger fanatiek golfer was en de nodige banen in binnen en buitenland heeft bezocht, heeft ook de andere "Heeren" met het virus besmet. Tijdens hun wereldreis hebben ze dan ook wel wat banen gelopen.

De laatste zeven jaar na hun terugkomst naar Oud-Beijerland en het openen van hun restaurant (november 1999), kwam er niet veel meer van en ook de leeftijd begint hen een klein beetje parten te spelen. Maar ach, het bloed



kruipt waar het niet gaan kan en dus zijn ze dit voorjaar weer gestart in Numansdorp op de 9-hole golfbaan.

Toen ze hun entree maakten werd er wel even vreemd gekeken, vooral naar de golfuitrusting die ze hadden meegenomen, want die was bijna antiek. Dit kon dus echt niet meer! Gelukkig zit er in Oud-Beijerland de Golfsupply.nl van Jan Willem en die heeft hen aan een passende set geholpen. De kleding die de "Heeren" dragen is ook nieuw, maar straalt wel de jaren '30 uit en past dan ook helemaal bij hen.

Het kan dus zijn dat u de komende tijd de "Heeren" tegenkomt in de baan. Ze gaan niet zo snel, maar ze zijn het slaan zeker nog niet verleerd!



## HERENIGING VAN DE "HEEREN" (13)

Na onze relaxte week op het strand van Playa del Carmen lijkt het ons wel leuk om weer eens wat actiefs te doen. Cuba is daarom een mooie uitdaging want er is genoeg te zien.

Vanaf het vliegveld rijden we met de taxi ongeveer 18 kilometer over nogal stille wegen naar de hoofdstad Havana. Havana is zo'n beetje de enige hoofdstad in de Derde Wereld waar je niet eerst door uitgebreide krottenwijken rondom de stad moet rijden voordat je het centrum

gebouw in koloniale stijl vol mozaïekbetegeling, plafonds met ornamenten en glas-in-lood.

We worden vriendelijk ontvangen door Juan de eigenaar. Hij wijst ons onze kamers en nodigt ons uit voor een drankje op het terras en ..... jawel onze eerste Cubaanse sigaar. Terwijl we met Juan zitten te praten zien we tot onze verbazing, gele Nederlandse bussen passeren die nog de oorspronkelijke bestemming aan de voorzijde dragen: Baarn NS, Veenendaal, Drachten of Bilthoven. Een vreemde gewaarwording. Cuba heeft in de jaren negentig een aantal oude Nederlandse bussen aangeschaft (of waren het donaties?), maar de bestemmingsborden verwijderen was blijkbaar teveel moeite.

We spreken met elkaar af wat we de komende dagen gaan doen. Uiteraard mag een bezoek aan de beroemde sigarenfabriek Partagas niet ontbreken. Hier worden de beroemde Montecristo's gemaakt. Ook de favoriete bar van Hemingway mag in het rijtje niet ontbreken.

We lopen die middag naar de cafe-bar El Floridita, één van de twee kroegen die Hemingway destijds veelvuldig bezocht. In de hoek van de bar staat een bronzen standbeeld van hem op zijn favoriete drinkplek. Er hangt nog een foto uit 1960 van Hemingway samen met Fidel Castro. Het decor waarin we ons bevinden lijkt zo weggelopen uit een jaren '50 film.

In de dagen die volgen bezoeken wij wat musea en wandelen we wat door de kleine straatjes. Uiteraard strijken we ook neer op een van de vele terrasjes om te genieten van de muziek die bijna overal door de straten zweeft.

Hoogtepunt voor ons is het bezoek aan de sigarenfabriek Partagas. De Montecristo sigaren die hier worden gemaakt zijn wereldberoemd. Ze worden stuk voor stuk met de hand gemaakt en dit is een tijdrovend werkje. Er is op de eerste verdieping een "school" en alleen de beste sigarenmakers mogen na negen maanden door naar de afdeling van de professionals op de tweede verdieping. De sigarenmakers doen ongeveer 5 minuten over het maken van een goede sigaar en dienen er minstens honderd per dag te maken. Vele tienduizenden worden er zo jaarlijks gemaakt.

We kunnen het niet laten en we besluiten een paar dozen te kopen. Nu alleen maar hopen dat we niet in de problemen komen bij de douane van ons volgende reisdoel Willemstad Curaçao.

bereikt. We passeren een groot gebouw met een gigantische afbeelding van Che Guevara op de muur. Op het gebouw staan de revolutionaire spreuken "Hasta la Victoria Siempre" en "Patria o muerte - Venceremos". Langs de straat staan enkele mooie oldtimers met (nog steeds) glimmend chroomwerk. De Directeur van de suikerfabriek kijkt zijn ogen uit. Hij heeft in zijn werkzame leven ook wel in dit soort auto's gereden.

Het schijnt dat in 1959 de gehele weg naar het vliegveld vol stond met auto's die waren achtergelaten door de rijke Cubanen die hun land ontvluchtten voor de oprukkende revolutionaire troepen van Castro. De auto's hebben vrolijke kleurencombinaties: roze, blauw, geel, paars, mintgroen, loodwit, etc. Ze hebben soms brede vleugels of staartvinnen achter, parelvormige achterlichten, bolle neuzen, grilles met tanden, en grote mascottes - verchromde gestileerde vliegtuigen - op de motorkap. De eigenaars zijn zeer trots op hun automobielen en besteden dagelijks vele uren aan het poetsen van het chroom. De meeste auto's zijn in gebruik als taxi voor toeristen. De Cubanen zelf maken voor lokaal vervoer gebruik van de vaak

overvolle camel: een grote truck met als oplegger een lange personencabine met een "knik" in het midden waardoor de cabine twee "bulten" heeft. Soms zitten er honderden mensen in. Hotel Inglaterra is geen slecht begin voor een aantal dagen Havana. Het hotel dateert uit 1875 en is een indrukwekkend, monumentaal



## ROMY GASTVROUW

	Wat vergeet je nooit	Logeren op de boerderij van opa en oma
	Favoriete drankje	Safari mix
	Favoriete gerecht	Carpaccio
	Favoriete boek	Harry Potter
	Favoriete film	Save the last dance
	Favoriete muziek	Top 40
	Stopwoordje	Je weet wel
	Vakantiebestemming	Kroatië
	Wat zou je ooit willen doen	Naar New York
	Hoogtepunt	Reis naar Italië
	Lijfspreuk	Erger je niet verwonder je slechts
	Beste eigenschap	Behulpzaam

## De Nieuwe Lunchkaart

### PISTOLETJES WIT/BRUIN

Beenham  
Jong belegen kaas  
"Oude jongens"  
Eiersalade  
Tonijnsalade  
Rosbief uit eigen keuken  
Brie  
Gezond volgens de "Heeren"  
"Broodje Bal" (180 gram)

### SPECIALE BROODJES

**Uit India:**  
Barra broodje met kipkerrie

**Uit Canada:** Maisbroodje met gerookte zalm, sla en mosterd-dillesaus.

**Uit Italië:** Italiaanse bol met carpaccio van gerookte ossenhaas, pesto, parmezaanse kaas en pijnboompitten.

**Uit Griekenland:** Pita broodje met gyros en tsasiki.

**Uit "Beijerland":** "Heeren" Burger (150 gr) met kaas, gebakken ui, champignons en sla.

**Uit Limburg:** Monnikenbrood met brie, walnoten en honing gegratineerd.

**Uit Engeland:** Clubsandwich met gerookte kip, spek, tomaat en sla op geroosterd brood

**Uit België:** meergranen broodje met warme beenham en honing-tijmsaus.

**Uit Sardinië:** Pannini met rauwe ham, geitenkaas, pesto en ijsbergsla.

**Uit Spanje:** Pistoletje met twee soorten chorizo en Mahon kaas

**Uit Amerika:** Hamburgerbroodje met rulgebakken gehakt, gefruite uitjes, knoflook, peper, barbecue saus en sla

### UITSMIJTERS

Ham en/of kaas  
Spek  
Rosbief  
Uitsmijter zoals de "Heeren" 'm eten (tomaten, kaas, ui, champignons en paprika)

### OMELETTEN

Boerenomelet  
Omelet ham of kaas  
Omelet met gerookte zalm

### PANNENKOEKEN

Naturel met boter  
Kaas  
Spek  
Ananas en kaas

**"BESCHONKEN HEEREN"**  
(appel en boeren jongens)

### TOSTI'S

Hawai met ananas, ham en kaas

### TOAST VOLGENS DE "HEEREN"

(geroerbakte paddenstoelen, rode ui, salami en paprika, gegratineerd met kaas)

### LUNCHGERECHTEN

Twee Rotterdamse kroketten met brood of frites

Twee stokjes kipsaté met salade en brood of frites

Biefstuk zoals de "Heeren" 'm eten met brood of frites

Bal gehakt (180 gram) met frites en salade

### LUNCH VOLGENS DE "HEEREN".

Tomatensoep en drie belegde boterhammen [oude kaas, rosbeef en een kroket]

Schnitzel met gebakken champignons en uien. Geserveerd met frites en salade.

### SALADES & SOEPEN

Zie diner kaart

**Lunchkaart tot 18.00 uur**



# DIT ZIJN DE "HEEREN" EN DIT ZIJN HUN GASTEN

## WE HOREN ZO LANGZAMERHAND TOT DE VASTE GASTEN

Wij zullen ons eerst even voorstellen, Marijke, Bert en "dat andere stel" Ton en Dorothy. Wij zijn dus Oud-Beijerlanders en komen graag op "de dijk", vooral op vrijdagavond, na het boodschappen doen, borrelen met hapjes en lekker slap ouwehoeren bij de "Heeren".

Ongeveer drie zomers geleden kwamen we aanwaaien op het terras en zijn er eigenlijk nooit meer weggegaan. Oké dat is niet helemaal waar want in het begin hadden wij nogal wat 'problemen' met bepaalde mensen van de bediening. We vonden de glazen te groot, of de drankjes te klein. Patrick vonden we toen het aardigst, sorry dames! Maar na een heftige discussie en lelijke woorden van onze kant, Bert dus, is alles uitgepraat en zijn we nu beste vrienden geworden. Zeker als we de vers gekochte nootjes en ander lekkere dingen op tafel zetten, stonden de 'medewerkers' graag aan onze tafel, snap je dat nou?

De keuken is echt top in kwaliteit en diversiteit, er staat voor iedere "trek" wat op. We gaan dan ook regelmatig lekker lunchen bij de "Heeren"! We horen zo langzamerhand tot de

vaste gasten, en mogen met de uitjes, die de "Heeren" organiseren, dan ook meestal mee.

We hebben de brouwerij gehad en natuurlijk niet te vergeten de Boeren Golf. De brouwerij was gezellig en zeer geslaagd. De Boeren Golf was super verzorgd met natjes en droogjes inclusief terugreis naar het Poldercafé van Bas Ambt per tractor met aanhangwagen. Dat was pas echt lachen! Tijdens de Boeren Golf hebben we andere gasten van de "Heeren" leren kennen die wij daarvoor alleen maar van gezicht kenden. Nu zeggen we elkaar gedag en maken soms een praatje. Ook zijn we op kraamvisite geweest bij Jantine die in November moeder is geworden van een prachtige zoon. Binnenkort verwachten wij van Patrick een uitnodiging voor een open huis, want die heeft samen met Kim een huis gekocht en gaat binnenkort dus samenwonen. Afwachten maar.... In ieder geval, Kim en Patrick alvast veel geluk en plezier in jullie nieuw woning. Zo met de zomer in het verschiet kunnen wij niet wachten op het terrasweer. Dat we weer vaak bij de "Heeren" mogen vertoeven met veel gezellige mensen!



## EVEN PAUZEREN? DAT DOEN WE BIJ DE "HEEREN"!



Wij zijn als advocaten werkzaam bij advocatenkantoor Visser Quispel Heidema. Ons kantoor is gelegen schuin tegenover de "Heeren". Zeker in de zomermaanden, wanneer het terras van de "Heeren" overvol zit, kijken wij enigszins jaloers vanuit ons kantoor naar deze gezelligheid. Er moet uiteraard gewerkt worden, maar tijdens de lunch of na kantoortijd willen wij ons toch wel eens mengen in deze gezelligheid..

De "Heeren ligt erg centraal in het centrum van Oud-Beijerland. Wij kunnen ons helemaal voorstellen dat het winkelende publiek voor een hapje of een drankje plaats neemt in het sfeervolle restaurant met serre of het gezellige terras. De "Heeren" ligt perfect tussen alle winkels en kijkt prachtig uit over de gerenoveerde gracht van de West-Voorstraat.

Nu de temperatuur weer wat omhoog kruipt en het terras van de "Heeren" weer vaker wordt gebruikt, begint het bij ons weer te

kriebelen om vaker op dit sfeervolle terras te lunchen. De lunchkaart is divers qua keuze en duidelijk qua opzet. Er staan verschillende broodjes op, genoemd naar een land of provincie. De bediening is spontaan en klantvriendelijk en altijd in voor een grapje. De lunch wordt ook snel klaar gemaakt en dat is voor ons prettig omdat, zoals gezegd, er na de lunch weer gewerkt moet worden.

Tijdens de wintermaanden wordt er door ons ook wel eens buiten de deur geluncht en dan belanden wij ook regelmatig bij de "Heeren" Een plekje in de mooie serre is dan helaas meestal al vergeven. Hier zit het tijdens de lunch standaard helemaal vol. Een goed teken, wat ons betreft. Vaak belanden we dan in het restaurant, maar ook dat ziet er erg gezellig uit.

Ook als we een borrel gaan pakken na kantoortijd, is de "Heeren" vaak ons eindstation. Met name in de zomermaanden zit je heerlijk onder grote parasols terwijl de zon ondergaat. Meermalen komt het dan ook voor dat we blijven plakken. Dan bestellen we een lekkere maaltijd van de dinerkaart.

Toen ons werd gevraagd om een stukje voor "Heerenpraet" te schrijven hebben wij niet hoeven twifelen. Wij kunnen iedereen aanraden om een hapje en/of een drankje te nuttigen bij de "Heeren". 'Een uitsmijter, zoals de "Heeren" hem eten', een lekker biefstukje, of alleen een kopje koffie, het kan allemaal bij dit restaurant/café. De kwaliteit is goed en het personeel erg aardig en gastvrij. Voor ons redenen om in de toekomst te blijven lunchen, dineren of borrelen bij de "Heeren".

Advocatenkantoor Visser Quispel Heidema  
Raoul, Petra, Corina, Marjan en Christian

## WAAR SPREKEN WE AF?

We spreken niet af. Als we klaar zijn zien we elkaar gewoon bij de "HEEREN." Voor alles kunnen slagen, haren geknipt, boodschappen gedaan en nu klaar voor een bakkie. En waar anders dan op dat geweldige terras, daarvoor hoeft je niet naar de grote stad of het buitenland. Komen we 's morgens dan worden er bijna automatisch twee kopjes koffie gebracht, en 's middags thee en een frisdrankje.

De zomer is nog maar net begonnen in de lente of we worden al gevraagd een stukkie te schrijven voor "Heerenpraet". En natuurlijk doen we dat met plezier.

Al mijmerend vragen we ons af hoe vaak we hier al gezeten hebben: toen het nog Barona was en toen het de "Heeren" was geworden. Een geweldige plek om te kijken en gezien te worden, wat dan weer uitloopt op een eerste kopje koffie samen en vervolgens een tweede met een toevallig voorbijkomend familielid of kennis. Nou oké dan, met de volgende bekende erbij nog maar een drankje en hoewel we het niet

van plan waren eten we gelijk ook maar wat. En daarbij steeds allervriendelijkst bediend door Martine, haar zus Jantine (of is het net andersom?) of welke medewerker dan ook. Allemaal doen ze hun uiterste best het ons naar de zin te maken, dus blijven we nog maar even zitten. We zijn wel eens vergeten te betalen. Toen we daarover opbelden, werd er gezegd dat we er niet speciaal voor hoefden te rijden. Kom morgen maar even langs. "Je bonnetje hangt op."



En of je nu op het terras zit, of in het "aquarium" of gewoon binnen: overal kun je wel genieten van een heerlijk drankje, hapje of uitgebreid diner, steeds weer charmant geholpen door de crew. En ondanks het feit dat Oud-Beijerland de laatste jaren ruimer voorzien is van terrassen, is en blijft er toch maar één terras en dat is het terras van de "Heeren". Waar hadden we ook alweer afgesproken? Voor ons geen vraag. We spreken niet af! Tot ziens.

Fria en Leen

## COLOFON

### Reacties kunt u richten aan:

Heeren van Beijerland,  
Marktplein 2,  
3261 BZ Oud Beijerland  
telefoon 0186-640740

www.heerenvanbeijerland.nl  
e-mail: redactie@heerenvanbeijerland.nl

oplage: 37000